



PREMIUM

Groengids Bert (rechts) van Trompenburg Tuinen & Arboretum hield op Valentijnsdag een speciale liefdesrondleiding door de enorme Rotterdamse bomen- en plantentuin. Het draaide uiteindelijk maar om één ding: seks. © Frank de Roo

Als je in het voorjaar buiten loopt, beland je midden in een orgie van seksende planten en bomen

Je realiseert je het niet, maar als je in het voorjaar door het groen loopt, beland je midden in een orgie van seksende planten en bomen. Want die kriebelende pollen, dat zijn gewoon zaadcellen op zoek naar natte stampertjes. Ja, ga met gids Bert op Valentijnsdag door Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam en je ziet de wereld opeens heel anders.

Sandra de Vliegh 14-02-23, 18:58

Het begint al bij de rododendron. Of de deelnemers aan de themawandeling 'Het verborgen liefdesleven van planten' even willen voelen aan een stampertje, vraagt Bert. „Wat voel je? Het plakt hè? Zo worden de pollen, het mannelijk zaad, dus gevangen. Die waaien met miljoenen rond en schuren tegen het natte stempeltje aan. En zo blijven ze plakken en kan de bevruchting plaatsvinden. Gewoon plantenseks dus.”

Ja, iedereen was er bij het reserveren al voor gewaarschuwd: deze speciale 'liefdestocht' door de immense Kralingse bomen- en plantentuin gaat over seks. En dat is maar goed ook. Want zonder seks geen voorplanting en zonder voortplanting geen groen en dus geen leven op aarde.

„Omdat planten en bomen niet kunnen wandelen en ergens in de supermarkt een leuke scharrel kunnen opdoen, moeten ze andere charmes inzetten”, legt de vrijwilliger uit. „Zoals insecten lokken met geur, kleur, zorgen dat je zaad makkelijk meegaat op de wind of zelfbevrediging.”

Niks mis mee

Pardon? „Sorry, ik bedoel natuurlijk zelfbestuiving.” Gelach in de groep, elf mannen en vrouwen van vooral middelbare leeftijd, die net als Bert veel interesse hebben in de wondere wereld van bloemen en planten. „Nou, daar is niks mis mee hoor”, roept een keurige dame hard. Weer gelach. De gids kleurt nog net niet rood: „Ja, dat krijg je dus op Valentijnsdag.” Snel hervindt de pensionado zich en steekt rap een kort maar zeer leerzaam biologielesje af over de bloemetjes en de bijtjes en nog zoveel meer.



Even voelen aan natte stampertjes. Want ja, sommige vrouwelijke planten lokken pollen - mannelijk zaad - door kleverig te zijn. © Frank de Roo

De deelnemers hangen aan zijn lippen. Zeker als hij vertelt dat 99,9 procent van al het groen al is uitgestorven. „Wat we nu zien, is de *survival of the fittest*. Het is aanpassen aan de omstandigheden, toevalligheden. Net de juiste insecten. Want als je je niet voortplant, komen er geen nakomelingen en sterf je uit.”

Geslachtsorganen

Dan ga je al die bloemen, knopjes, pollen en talloze zeer nuttige insecten toch net even anders zien. Respect! Zeker met de loep van Bert, want de lente is nog ver weg, dus is het soms goed zoeken naar al die geslachtsorganen. „Ik zeg altijd: neem altijd je loep mee als je de natuur ingaat, dan zie je duizend keer meer.”



„En die bloemen, dat zijn gewoon de geslachtsorganen hè?” © Frank de Roo

Waarom stuifmeel geel is, vraag de gids, als de wandelaars halt houden bij prachtige bloeiende helleborussen. De groep heeft geen idee. „De kleur geel kost weinig energie om aan te maken en geel weert uv-straling zodat het zaad levend blijft. Bescherming dus, net als het zaad van mannen bij de mens beschermd zit. En die bloemen, dat zijn gewoon de geslachtsorganen hè?”

Vreemdgaan en een triootje

De tocht gaat verder. Het gaat gepassioneerd over baarmoeders, navelstrengen, gaatjes waar precies ‘iets’ in past, knoppen met een beschermend laagje, zaad met suiker zodat de mieren het meenemen en zo verspreiden, planten en bomen die zowel het vrouwtje als het mannetje

zijn, zaad met vleugeltjes, voelribbeltjes voor seks in het donker, wachten op de ware, vreemdgaan, incest en een triootje.

Had je nog geen rode wangen van het felle februari-zonnetje, dan wel na al die intieme weetjes over onze groene vrienden. Ach, laat ze maar lekker, de bloemen en de bijtjes, het is niet voor niks Valentijnsdag, de dag van de liefde.

